

## Min første bukkejagt

Efter en lang køretur ankommer vi først på eftermiddagen til vores jagthytte i Polen. Lotte som chauffør og undertegnede, der glæder sig til min første bukkejagt.

### Torsdag aften

Vejret er regn, så den første aften sidder "Stanislaw" og jeg en del af tiden i tårn og betragter en fin buk langt ude, omkring 300 m. Vi beslutter os for, at den skal ligge på paraden inden vi tager hjem.

Fredag er der ikke så meget jagtmæssigt at skrive om

Lørdag morgen kravler vi op i tårnet tæt ved stedet hvor vi observerede vores buk torsdag aften, nu blot for at konstatere at vi har byttet plads. Nu har den flyttet sig hen hvor vi sad tidligere – forbistrede buk.

Nu er humøret ikke det bedste men jeg glæder mig over at mine 2 jagtfæller fra København, Merethe og Maria begge har skudt fine bukke.

Lørdag aften får vi øje på vores buk i kornmarken og efter en kort pürsch lagde han sig ned netop som jeg skulle til at afgive skud, så der er ikke andet at gøre end at vente. Pludselig efter 45 utrolig lange minutter rejser den sig og løber op i den anden ende af marken. – "Stanislaw" siger et eller andet på polsk som vist ikke egner sig på skrift. Vi sniger os frem skridt for skridt næsten kravlende og endelig er jeg på skudhold og bang – min første buk er nedlagt – "Stanislaw" fik en krammer.

Herligt at komme hjem til jagthytten – dejlig aften, selv om det kostede en omgang wodka.

Sidste jagt søndag morgen – vi er næsten lige startet i bilen da Stanislav får øje på en flot seksender- han har et falkeblik – ud af bilen og op med skydestokken og min 2. buk er skudt.

Tusind tak for et godt tilrettelagt arrangement og tusind tak for de hyggelige stunder til mine to medjægere Merethe og Maria.

Jeg kan bestemt anbefale en bukkejagt for piger og glæder mig allerede til næste år.

Hilsen

Inger-Marie Vangsgaard