

Hej Lotte

Her er lidt historie.

Vi kørte kl. 03.30 fra Kruså og var fremme kl 13.30 på reviret, da hverken Henning eller jeg har lyst til at køre med 150 km i timen, og fordi der skal være plads til noget kaffe og mad samt en punktering undervejs.

Da vi var ankommet fik vi vores værelse og fik at vide tolken kom kl 15.00 så der var plads til en lille lur. Da han og de jægere vi skulle jage med kom, blev der aftalt hvornår og hvad vi skulle på jagt efter.

Kl. blev 18.00 så kørte vi ud ca 2 km fra hvor vi boede. Gik ca. 50 m hen til et tårn, op i det, så var jeg klar. Der gik 5 minutter så kom den første hjort ud, en 10 ender. Blev spurgt om jeg ville skyde, det var for tidligt mente jeg, ok sagde han, det er også en ung hjort, men der skulle gå 3 andre her, to på 5 kg og en på 6 kg.

Da der var gået yderligere 20 minutter så jeg en hjort i noget skrub 350 m ude. Det var den på 6 kg sagde han, den stod bare der ude og brølede men ville ikke komme ind til os. Så var der kun et at gøre, ned af tårnet og prøve at komme ind på den. Til sidst var vi inde på 170 m så var der ikke mere dækning, fik skydestokken op at stå, kikkerten skruet op på 12 forstørrelse, hjorten stod med siden til, men kunne kun se kanten af ryggen, hoved og hals. Så drejede den sig en smule så bringen kom frem.

Så holdt jeg der hvor hals og bringe mødes. Hjorten lagde hovedet til bage og brølede for sidste gang, for mens den gjorde det lod jeg kuglen gå. Han sank sammen på stedet og havde forladt denne verden.

Da vi havde taget billeder og set nærmere på ham, smilede den polske jæger og sagde; nu er der nogle der skal på arbejde...for den skulle slæbes 500 m ud da det var mose de ikke kunne køre i.

Så det tog 1,5 time fra vi kørte til vi var hjemme igen. En kort jagt men god og spændende jagt. De følgende dage så vi flere hjorte, en som vi havde en meget god oplevelse med, den gik vi efter de følgende gange, men det skulle bare være den - ikke en tilfældig hjort der kom forbi, men det er en anden historie.

Lige til sidst mange tak for turen, det er bestemt ikke sidste gang jeg skal på dette revir. Andre der skal derhen må gerne ringe og spørge.

M.V.H  
Djonne